

Functieomschrijving clubleider

Als clubleider ben je verantwoordelijk voor de invulling en begeleiding van de clubavonden (± 13 avonden per jaar), in samenspraak met de jeugdouderlingen. Er kan gebruik gemaakt worden van een bepaalde methode, maar dit hoeft niet.

Het doel van clubleider is tweeledig:

1. Gemeenschapsvorming
2. Samen met de jongeren zoeken naar de toepassing van hun geloof in hun leven.

Een clubleider voldoet bij voorkeur aan het volgende profiel:

- Je hebt een levende relatie met God
- Je bent een trouw, meelevend lid van onze gemeente
- Je wilt jongeren bekend maken met Jezus, vertellen wie Hij is en voor hen wil zijn
- Je bent geïnteresseerd in de jongelui; je bent bereid om je in te leven in hun wereld
- Je bent creatief en kunt goed organiseren
- Je motiveert de jongeren om samen met jou mee te gaan naar de tweede diensten.
- Je kunt leidinggeven op een manier waarbij je de jongeren 'dient'

Organisatorische afspraken:

- Je bent één keer in de twee weken op een zondagmiddag/avond beschikbaar voor het leiding geven aan je club
- Je bereidt een 'Bijbels actueel' onderwerp voor dat jongeren aanspreekt
- Als je een avond niet kunt, overleg dan met de jeugdouderlingen over een oplossing
- Je bent aanwezig bij de clubleidersvergaderingen en ouderavonden
- Je organiseert samen met de andere clubleiders: clubkamp, jeugdactiviteit bij het startweekend en/of andere activiteiten
- Je nodigt de jongelui schriftelijk (met een 'kaartje') uit aan het begin van het seizoen. Verder motiveer je ze om naar je club te komen, zeker hen die de eerste keer niet kwamen
- Als iemand van de jeugd ook de tweede keer na de start van het seizoen niet is komen opdagen, neem dan rechtstreeks contact met hun ouders, of overleg met de jeugd-ouderlingen
- Houdt ook de ouders (dus niet alleen de jongeren) op de hoogte van eventuele veranderingen (bv in het rooster)
- Je houdt de presentielijst bij en controleert aan het begin van het seizoen de gegevens van de jongeren
- Als je vermoed dat er wat speelt in het gezin of bij de jongere zelf wat onrust is, probeer dan in een vertrouwelijk gesprekje er achter te komen wat er aan de hand is. Schakel hierna **eerst** de jeugdouderling in, maar vraag eerst wel aan de jongere of hij dat goed vindt

Wees je ervan bewust dat jongeren jou als identificatiefiguur zien; ze letten op de dingen die je doet en nemen misschien gemakkelijk dingen van jou over. Let daarom op je taalgebruik, omgang met mensen, kerkgang, etc.

Adviezen:

- Maak een WhatsApp groep aan voor de jeugd. Zo kun je ze herinneren wanneer er club is.
- Spreek af met de jeugd dat ze zich niet mogen afmelden in de groepsapp (want als de eerste zich afmeldt, is dat al snel een vrijbrief voor anderen om zich ook af te melden en houdt je niemand over). Dit kunnen ze beter doen in een persoonlijk berichtje, of laten bellen. Vraag de reden, maar doe er niet moeilijk over. Veel jongeren geven school/proefwerken als reden op. Wens ze succes. Heb je het gevoel dat het een smoes is, probeer dan te achterhalen wat de werkelijke reden is.
- Probeer ook buiten de club om hun aan te spreken, bijvoorbeeld in de kerk of op het kerkplein. Zorg dat je weet wanneer ze jarig zijn, en feliciteer hen. Hiermee laat je zien dat je in hen geïnteresseerd bent; dit versterkt de band.
- Probeer niet alleen een clubleider te zijn, maar ook iemand te zijn die ze in vertrouwen kunnen nemen. Beschaam dat vertrouwen niet!
- Probeer het geloof tijdens de clubavonden op diverse manieren aan te bieden
- Veel jongeren komen elkaar doordeweeks niet tegen. Zoek zeker in het begin naar werkvormen waar de jongeren elkaar (beter) leren kennen.
- Wees open, eerlijk en echt, dan krijg je ook open, eerlijke en echte jongeren (je hoeft b.v. niet alles te weten)

Het volgende mogen jullie van de jeugd ouderling verwachten:

- Hij zorgt dat het rooster op tijd gemaakt wordt,
- Hij zorgt dat de ruimtes gereserveerd zijn
- Je kunt te allen tijde bij hem terecht met je vragen en/of problemen

Wat bieden we?

- Het werk wat je doet waarderen we zeer; het is niet te betalen! Daarom staat er geen salarisvergoeding tegenover (onkosten die je maakt worden natuurlijk wel vergoed)
- Je zult en mag God aan het werk zien in de harten van de jongeren. Dit mogen meemaken is een boost voor je eigen persoonlijk geloof
- Een plek in de gemeente waar je Jezus nog beter leert kennen doordat je je geloof concreet handen en voeten kunt geven

Wij wensen jullie Gods zegen bij dit geweldige werk!!